

Franz von Schéele (1795-1863)

I slutet av **år 1821 anlände till Filipstad** en ung man som nyss uppnått 26 års ålder. Det var den nyutnämnde "geschwornern" (Bergmästaren) i Värmland och i Dals bergmästareområde Franz Adolf von Schéele. Här skulle hans begåvning, hans initiativförmåga, hans energi och arbetsamhet slå ut i full blom och vid sidan av hans dagliga rutinarbete skapa och utveckla en rad institutioner, flertalet idag levande och livsdugliga.

Den adliga ätten von Schéele härstammar från en adlig ätt i Pommern och på Rugen. Filipstad blev Franz hemort och Värmland hans verksamhetsområde under 42 år ända tills hans död. En berömd medlem av den vitt utgrenande slakten var den kände apotekaren och kemisten Carl Wilhelm Schéele.

År **1823 startade** Franz von Schéele tillsammans med andra intresserade personer **Filipstads Bergslagers sparbank** och blev dess ordförande och protokollförare till sin död.

År **1824 engagerar** Franz **sig i byggandet** av **Filipstads Bergslags kanal** som efter många turer färdigställdes år 1857. Kanalen med dess slussar finns än idag kvar och är ett intressant turistiskt inslag i kommunen.

1830 startar Franz Bergselementarskolan i Filipstad för att råda bot på den i hans tycke låga kunskapsnivå hos bruksägare och bruksbetjänter i Filipstads bergslag. Han blev skolans föreståndare till sin död. **Nuvarande Bergsskolan.**

År **1833 startar Franz von Schéele** tillsammans med fyra andra prominenta personer **Filipstads Bibliotek**, ett av de allra första allmänna biblioteken i Sverige. År 1835 fanns 78 böcker, 1865 över 300 och år 1884 över 800 böcker.

År **1835 blir han ordförande i direktionen för Filipstads Lasarett** och kvarstår som sådan till sin död. Franz von Schéele engagerade sig alltid för de som hade det svårt och genomdrev bl.a en sal på lasarettet för "fattiga och obotliga sjuklingar för åstadkommande av någon lindring i deras lidande".

År **1848 "återupplivar"** von Schéele **Värmländska Hushållningssällskapet.**

År **1849** tar von Schéele initiativet till bildandet av **Wermlands Hypoteksförening** och arbetade som värderingsman i föreningen till sin död.

1862 blir Franz von Schéele vald till stadsfullmäktige i Filipstad och verkar som dess ordförande till sin död 20 juli 1863.

Franz von Schéele ligger begravd på gamla kyrkogården invid kyrkan.

Carl Eldhs byst av bergmästare Franz von Schéele avtäcktes den 30 oktober 1932